

NIEUWSBRIEF Purmerkerk kerstmis 25 en 26 december 2022

Ondanks de kou waren veel mensen komen kijken naar de lange tocht van met lichtjes versierde tractors. Een mooi afsluiting van een feestelijk jaar "Purmer 400 jaar". Onderaan staan foto's.

Kerst vieren we zoals vanouds op kerstavond 19.00 uur met een familiekerstfeest, waarin de kinderen ons verrassen met muziek en spel. Het affiche van de voorstelling is bijgevoegd in de mail.

Op zondag 25 december vieren we om 10.00 uur vieren we de eerste kerstdag. Henri zal ons daar in meenemen met mooi muziek en beelden.

Onderaan staan twee gebeden een kerstwens van de PKN en een gebed voor vrede in de Oekraïne van een voorganger uit de Oekraïne.



Zaterdagavond 24 december 19.00 uur Familiekerstdienst

Voorganger: Henri Frölich

Muziek: Blazersensemble

Met medewerking van 13 kinderen die de musical een bijzonder standbeeld spelen

Bestemming collecte: Nederlands Bijbelgenootschap [Welkom bij het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap \(NBG\)](#)

Overmaken van geld kan op: NL83 RABO 0354 0008 37 tnv Diaconie Herv. Gem. De Purmer

Zondag 25 december 2022

Voorganger: Henri Frölich

Pianist: Niek Hartog

Bestemming collecte: Huis van Lig, Bethuriel; [Beth Uriel: Huis van Light | Middelbare school zomer in het buitenland | CIEE](#)

Overmaken van geld kan op: NL83 RABO 0354 0008 37 tnv Diaconie Herv. Gem. De Purmer

Bij de kerstdiensten

Familiekerstfeest

Op kerstavond komen we samen in de Purmerkerk om het familiekerstfeest te vieren. De viering begin om 19:00. Er wordt een kerstmusical opgevoerd met als titel 'Een beeld op stand'. Een mooie groep kinderen speelt in deze musical mee. Het verhaal gaat over het kleine stadje Magerdam. Het stadje heeft veel te bieden: een winkel, een kerk, een brievenbus. Maar wat ze in Magerdam niet hebben is een standbeeld. Daar moet verandering in komen, vindt de burgemeester. Hij nodigt de inwoners van Magerdam uit om mee te denken over het standbeeld: Wie moet het worden? En waar moet het komen te staan? U begrijpt het al volop

voer voor discussie. Als dat maar goed komt! Er is in ieder geval ook muziek, we zingen bekende kerstliederen en na afloop ontbreekt het natuurlijk niet aan chocolademelk! Geen enkele reden dus om niet te komen! Van harte welkom op het familiekerstfeest, voor jong en oud!

Viering eerste kerstdag

De ochtend na het familiekerstfeest komen we weer samen in de kerk om kerst te vieren. Om 10:00 bent u van harte welkom in een feestelijke dienst. Natuurlijk lezen we ook uit de bijbel. We lezen het o zo bekende kerstevangelie uit het evangelie van Lucas. Misschien kennen we het verhaal van haver tot gort, maar hoe komt het verhaal vandaag in onze tijd bij ons binnen met alles wat er de afgelopen jaren is gebeurd? We zullen samen naar kunst kijken en luisteren naar klassieke kerstmuziek. Zo proberen we iets van het geheim van dat aloude kerstverhaal te vatten en ons er door te laten raken zodat we opnieuw mogen worden aangeraakt door het licht van kerst! Want als Gods lichtheid in een mens gaat ademen, is het waarlijk Kerst! We hopen op een mooie viering!



Dienst Purmerend zondag 25 december 2022 Kerstochtend

Zingen: Lied 476 vers 1 en 3

Welkom en bemoediging

Zingen naar: Lied 476 vers 4

Aansteken kaarsen

Gebed

Lezing: Jesaja 9 vers 1-6

Zingen naar: Lied 498 vers 1,2 en 3

Lezing: Lukas 2 vers 1-14 'De geboorte van Jezus'

Zingen naar: Lied 498 vers 4 en 5

Overdenking

Zingen lied: 'Stille macht' (melodie lied 483 'Stille nacht, heilige nacht')

Stille macht, breekbaar en zacht,
vonk van hoop in de nacht,
ongewapend, voorbij elk geweld
wordt jouw boodschap van liefde verteld.
Raak met zachtheid ons aan,
leer ons jouw stilte verstaan

Stille macht, lieve kracht,
bron van hoop in de nacht
wij vertrouwen ons toe aan jouw licht
willen leven op liefde gericht.
Raak met mildheid ons aan
leer ons in vrede te gaan.

Stille macht, helende kracht,
lief geheim in de nacht,
wees temidden van wat ons verwacht,
geef vertrouwen in 't diepst van ons hart,
als wij jouw liefde verstaan,
kondigt de morgen zich aan.

Dankgebed en voorbeden afgesloten met het 'Onze Vader'

Slotlied: Lied 487 vers 1, 2 en 3 (Eer zij God in onze dagen)

Zegen (afgesloten met lied 415 vers 3)

Overzicht diensten Purmerkerk

Datum	Predikant	organist	collecte	bijzonderheid
24-dec	Henri Frölich om 19:00 uur	Blazersensemble	Nederlands Bijbelgenootschap	Familiekerstfeest met kindermusical
25-12-21	Henri Frölich	Niek Hartog	Huis van Lig (bethuriel)	
31-dec	Liesbeth Baars om 19.00 uur	Martin Sikkema	Actie 100 weken	oudjaar
1 januari	<i>géén dienst</i>			Nieuwjaar
8 januari	Bas vd Bent	Martin Sikkema	Huis van Lig (bethuriel)	
15 januari	Willemijn Roobol	Martin Sikkema	Bali Project (Naomi)	
22 januari	Hanna Smit	Martin Sikkema	Leger des Heils	
29 januari	Henri Frölich	Martin Sikkema	Stichting Barthimeus	Kindernevendienst en optreden Purmercantorij

Uw bijdrage voor de Purmerkerk

Op de website van de Purmerkerk staan bij ANBI-gegevens, een financieel verslag en het RINS nummer 824122549 voor de giften post van de Inkomensbelasting.

- Afgelopen zaterdag stond in de Trouw, Parool, NRC en Volkskrant een kleine advertentie voor een nieuwe dominee in de Purmerkerk. Half januari komt de formele goedkeuring van de PKN en daarna zullen sollicitatiegesprekken worden gehouden.
- Op zaterdagavond 24 december om 19.00 uur is er de jaarlijkse familie kerstdienst. Maar liefst 13 kinderen uit de Purmer zetten voor u een mooie musical neer.
- Helaas voor ons zal de organist Martin Sikkema gaan verhuizen naar de Achterhoek. Dat betekent dat we vanaf 1 april op zoek zijn naar een pianist/organist. Iemand die de dienst muzikaal kan ondersteunen. Als u iemand weet in uw omgeving attendeer die dan op deze vacature, we zijn blij met iedere hulp. Informatie bij purmerkerk@hotmail.com of tel 06-10086916.
- De volgende bijeenkomst van de bijbelstudiegroep is op dinsdag 17 januari in de Nevenruimte van de Purmerkerk om 14.00 uur.
- Als u graag op zondag de kerkdienst wilt bij wonen maar niet over eigen vervoer beschikt neem dan contact op met Carla van Es, (06-51172530) zij zal proberen vervoer te regelen.
- Vanaf 1 januari blijft de digitale nieuwsbrief wekelijks verstuurd worden, maar zal de papieren nieuwsbrief maandelijks worden opgestuurd. Het lukt niet om de papieren Nieuwsbrief op tijd bij de mensen op de mat te laten vallen. Daarom een maal per maand een papieren versie met daarin het kerkrooster, de nieuwsberichten van de kerk en de regio, een gedicht, lied of gebed dat bijzonder was de maand daarvoor. Het zal dan een iets dikker exemplaar zijn met ook alle nieuwtjes en mededelingen.
- Ook in 2023 verschijnt de Bijbelsdagkalender weer. Dit jaar wel met een grotere en duidelijkere letter. De belangstelling voor de *Bijbelse Dagkalender* is onverminderd groot. Achttien protestantse predikanten bieden bemoedigende dagoverdenkingen voor stille tijd of aan tafel. Daarnaast bevat de *Bijbelse Dagkalender* mooie gebeden voor verschillende momenten. De kalender is te bestellen via de boekhandel of via de website: [Bijbelse dagkalender 2023 - Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap](#).

Nieuws uit de regio

- In Monnickendam is tot en met 30 december de kerststallenroute; een sfeervolle wandeling door de binnenstad van Monnickendam, waar langs gevels en ramen kerststallen geëtaleerd worden bij particulieren, winkels en horeca. Bezoek ook de kerststal onder de Waegh van Herman van Elteren en de kerststallententoonstelling in de kapel van de RK Nicolaas en Antoniuskerk op het Noordeinde. De kapel en kerk zijn dagelijks geopend van 11.00 - 16.00 uur.
- Tijdens de kerstvakantie is er veel te doen in onze regio. Vrijdag 30 december in Purmerend is er in P3 een eindejaarsfestival. [Prins S. en de Geit, Babs en Stash | PurmerEnd of the year festival | Laag Holland](#)
Zondag 1 januari, in de kerk van Zuiderwoude kunt u luisteren naar Bach op cello van 16.00- 17.15 uur.

Op de site van Laag Holland staat een goed overzicht van alles wat er te doen is: [De UITagenda van Laag Holland | Laag Holland](#)

- Voor de noodopvang van vluchtelingen in de drie grote tenten op de Baanste Noord is behoefte aan warme winterkleding en kinderspeelgoed en vrijwilligers. Degene die willen helpen kunnen zich melden bij de NLpleinen van de bibliotheek in Purmerend of Edam-Volendam of mailen naar noodopvangbaanste@purmerend.nl. Ook spullen zijn van harte welkom, zoals kinderspeelgoed en fietsen. U kunt dit per mail melden aan noodopvangbaanste@purmerend.nl. Zij nemen dan contact met u op.



Gebed voor Oekraïne

Goede God,

'Vrede zij met jullie!' waren de eerste woorden die U tot uw discipelen sprak na uw opstanding. Vaak beseffen wij niet van hoeveel waarde vrede, liefde en de mensen om ons heen zijn. We nemen ze voor lief - alsof ze bij ons leven horen omdat het altijd al zo geweest is.

God, wij weten deze kostbare geschenken, die U ons zo overvloedig geeft, vaak niet op de juiste waarde te schatten.

Alleen als we ze verliezen - gaan we ze opnieuw proberen te vinden.

Ook vandaag staan wij voor U en vragen U -

geef ons vrede, liefde, en wijsheid om dit leven waardig te leven.

Zonder vrede kunnen wij niet bouwen aan een betere wereld,

Zonder liefde kunnen wij onze naasten niet zien,

Zonder wijsheid kunnen we het leven niet het leven waard maken.

We zijn op weg naar Bethlehem om het kindje Jezus te ontmoeten, geboren in een schamele stal, tussen het vee.

Zijn komst werd slechts verlicht door de opkomende zon en de bescheiden cadeaus die de herders brachten.

Oekraïense kinderen worden geboren in verwoeste ziekenhuizen en kelders,

slechts verlicht door een kaars of zaklamp, en hun kraamcadeaus zijn erg onbeduidend.

Maria en Jozef zochten met baby Jezus in Egypte een schuilplaats voor het gevaar,

Oekraïense kinderen schuilen in kelders voor het oorlogsgeweld.

Heer, wij bidden U om vrede,

de vrede die U ook gaf aan Uw discipelen die over de hele wereld werden uitgezonden.

Wij smeken U of het geweld van de oorlog mag stoppen,

zodat Oekraïense kinderen weer in vrede kunnen leven, en

hun vaders en moeders - die nu vechten aan de frontlinie - weer in de armen kunnen sluiten.

We bidden U vandaag om vrede, waardigheid en leven.

Dat dood en verderf mogen plaatsmaken voor uw vrede in ons midden.

Amen

Father Pavlo, voorganger in Oekraïne

Kerstgroet van de PKN

Met Kerst vieren we feest. Even al die zorgen van de wereld aan de kant. Zoals in de Eerste Wereldoorlog de soldaten uit de loopgraven kwamen om het kerstfeest te vieren. De wapens zwegen. Hopelijk zwijgen ze ook deze dagen in Oekraïne.

We vieren een geboortefeest, en een geboorte is altijd geweldig, je vergeet even de hele wereld om je heen, er is alleen maar verwondering en vreugde vanwege het nieuwgeboren kind. Het kind om wie wij vandaag feest vieren heeft een prachtige naam: Immanuel, 'God met ons'. En daar ben ik wel aan toe in deze donkere tijd: God met ons.

Nu kun je dat 'God met ons' ook misbruiken. Voor je eigen gewin, je eigen macht. In de Tweede Wereldoorlog stond *Gott mit uns* op de koppelriem van de Duitse soldaten geschreven. En zo gingen ze ertegenaan, voor de eigen macht van het Duitse Rijk. Poetin kan ook zijn gang gaan omdat de kerk hem heeft gezegend en gezegd: 'God met jou', omwille van het grote, heilige Russische rijk. En het kan ons ook zomaar gebeuren dat we dat 'God met ons' voor ons eigen gewin gebruiken.

Op de zijkant van de 2-euromunt staat 'God zij met ons'. Is dat nou Kerst in muntvorm? Wint op deze wijze de koopman het van de dominee? De handel het van het geloof? Is geldelijk gewin een bewijs dat God met ons is? Wat betekent 'God met ons' eigenlijk? Wat vieren we vandaag?

Een van de vier evangelisten vertelt het verhaal van een eenvoudige en oprechte timmerman, Jozef. Hij heeft een lieve vriendin, ze staan vlak voor hun huwelijk. Maar nu heeft hij begrepen dat ze zwanger is. En Jozef weet zeker dat het kind niet van hem is. Wat zal hij doen? Bij haar blijven of haar verlaten?

Dan hoort hij in een droom een stem. Een engel van de Heer zegt tegen hem: 'Jozef, maak je geen zorgen. Het kind dat Maria verwacht is niet zomaar een kind maar een geschenk. Zijn wezen is 'God met ons', naar een oud profetenwoord.'

En zo kan Jozef weer verder. God met ons, dat God dat nou uitgerekend laat blijken in het kind dat Maria verwacht. Je zou het verwachten in een paleis, bij machthebbers. Maar 'God met ons' is te vinden bij twee eenvoudige mensen. God blijft niet op een afstand maar komt in de rauwe werkelijkheid van ons mensen. Hij is daar te vinden waar het leven schuurt en pijn doet. Dat is het geboortebericht dat we vandaag horen. In een wereld waar zoveel op aan te merken is, die aan alle kanten piept en kraakt, daar is God onder ons als een God die redt.

Is dat niet een feest waard?

PKN, René de Reuver